

ZESDE ZINTUIG MEDIUM SJAAN VAN DER GAAUW:

# “Leer vertrouwen op je intuïtie, je meest wijze gids”

**APELDOORN** – Sjaan van der Gaauw is een heldervoelend en helderziend medium, woonachtig in Apeldoorn. Ze was één van de mediums die deelnam aan de eerste reeks van Het Zesde Zintuig. Geboren in Delft en daarna woonachtig in Almere, kwam ze in 2010 naar Apeldoorn.

Sjaan noemt zichzelf een medium met onderliggende facetten. 'Ik ben niet blijven stilstaan bij mijn helderziend- en heldervoelendheid, maar heb er veel zaken bijgeleerd. Ik heb een spiritueel centrum opgezet in Almere en ben me gaan ontwikkelen op allerlei gebieden van het menselijk lichaam, voeding, bottengestel etc. Dat betekent dat ik mijn gave 50/50 gebruik. Datgene wat ik mag zien heeft een goede analyse nodig. Ik noem me dan ook medium en bewustwordingscoach'.

## Engelen

De inmiddels 54-jarige Sjaan zag op 4-jarige leeftijd al overledenen. Ze verstopte het.

'Ik durfde het niet te zeggen tegen m'n moeder. Wel tegen mijn oma, die was ook helderziend en kreeg derhalve ook mensen over de vloer die haar raad wilden of ergens mee zaten. Ze werd beloond met boter, koffie en thee. Als kind voelde ik me eenzaam en vermaakte mezelf in de natuur en ja, ik zag er als kind ook anders uit dan anderen. Mijn moeder was veel ziek en daardoor werd mijn oma ook een beetje mijn moeder. Zij maakte



mij bewust van mijn gaven en ik creëerde mijn eigen wereld in een doos. Pas toen mijn moeder ziek werd ging ze me begrijpen omdat ze ook dingen zag. 'Engelen', zei ze, 'ze komen me halen...'. Drie maanden heb ik haar begeleid op haar sterfbed. Een heftige periode'.

## Zesde Zintuig

Er volgde voor Sjaan een moeilijke tijd, waarin ze dubbele gevoelens

had. 'Wie is goed, wie is slecht... ik kende mezelf niet meer. Het programma Het Zesde Zintuig hielp me het goede gevoel weer terug te krijgen en mijn Apeldoornse vriend, die aanvankelijk niet wist dat ik een medium was.

Hij zette me aan het werk. Dat was tevens de doorbraak dat ik ondernemer werd. Vandaar de keuze medium/bewustwordingscoach. Op dit moment geef ik

heel veel lezingen, ook voor het bedrijfsleven. Deze categorie wil graag weten hoe capaciteiten ten volle benut kunnen worden en hoe persoonlijke kracht vergroot kan worden waardoor personeelsleden beter functioneren op het werk. Ook in het normale leven is dat heel belangrijk.

Het eigen gevoel herkennen is van groot belang. Het herstelt de balans tussen verstand en gevoel.

Lang niet alles is af te doen met paranormale zaken. Logisch denken houdt je met beide benen op de grond.

Ik merk dat veel mensen met hun ziel onder de arm lopen. Kijk naar allerlei paranormale beurzen of wat dan ook, je komt er lieden tegen die alles proberen, die tientallen consulten willen en dan uiteindelijk niet eens weten wat ze er mee aan moeten.

Het is belangrijk dat men onderscheid leert maken tussen de stem van je hart en je denken en dat je leert handelen vanuit een goede belang tussen verstand en gevoel. Het leren vertrouwen op je intuïtie is een proces van jaren. Ik kan helpen bij het vinden en opnieuw leren luisteren naar je eigen bron van wijsheid'.

## Helderziend/heldervoelend

Sjaan kan door middel van haar heldervoelend en helderziende gaven helpen. Heldervoelend zijn houdt in dat de energieën die iemand op een bepaald moment omringen worden aangevoeld en kunnen worden "vertaald" naar de werkelijkheid.

Helderziend zijn betekent dat je bepaalde gebeurtenissen uit iemands verleden of heden mag zien.

Wie meer wil weten over Sjaan of de cursussen en consulten die zij geeft, kan kijken op: [www.sjaanmedium.nl](http://www.sjaanmedium.nl)